

## ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

# Ένα εικοσιτετράωρο με τη φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη

07.00

Καθώς μοιράζω τον χρόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, κάθε καινούργια μέρα αρχίζει με προσδοκίες: ποιες νέες εμπειρίες θα επιφύλάσσουε; Πώς θα αξιοποιήσω στο έπακρον τις πνευματικές, φυσικές και σωματικές δυνατότητές μου; Ποιο θέα είναι το επόμενο μικρό, έστω, βήμα προς τη γνώση του κόσμου/του εαυτού; Είναι μια καθημερινή, συνειδητή διαδικασία. Βιώνω κάθε μέρα επιδιώκοντας την αυτοπραγμάτωση της/μου. Το πρώτο ζήτημα γίνεται σχεδόν πάντα με καλή διθέση και περιέργεια: Σε ποιες ατράπους θα οδηγήσει η νέα μέρα; Κρύο ντυσι κελμάνα - καλοκαίρι. Για πρώντη, πάντα φρούτα και καφεδάκι έλανικο σε λεπτή πορεία λάντανη Βαναρίσα ή τούτι ίψικους, ανάλογα με τις ανάγκες του φραγματισμού. Μερικά λεπτά μόνιστα στο μπλακόν και φροντίδα στα φτύτα (τα petz μου) - ελιά, ροδά, σικά, λεμονά, αργυράλια, μπουκαβίλια, βασιλοκί, συντελούλουσδα. Όλα αυτά χωρούν σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και, παραδόξως, αντέχουν.

08.30

Οργάνωση μουσικών και μη υποχρεώσεων. Το ονομάζω και «Βήγο»: είναι όλα όσα περιμένουν για διεκπεραίωση. Καθημερινή πάλη, ώστε οι ώρες μπροστά στην θύρανα να μην ξεπερνούν τις ώρες χωρίς τον υπολογιστή.

11.00

Ξεκινά η απολαυστική ζώνη της μέρας, που διαρκεί μέχρι νωρίς το απόγευμα. Γυμναστική με λάστιχα, βαράκια, γύργικα και πολλές διατάσσεις για την ταλαιπωρημένη πάτη μιας μουσικού. Από την περίοδο της καραντίνας έμεινε και πιο καλή συνήθεια των περιπάτων. Ενδιλλακτικά στη γυμναστική, ισως καταφέρω μέσα στην εβδομάδα να ανέβω στον Λυκαβηττό την Υμηττό, αν είμαι στην Αθήνα. Αν είμαι στη Στουντγάρδη, στους λόφους της πόλης, ενιστέ στη λίμνη και στο πάρκο του Μονερός. Ακολουθεί μια μετά κόπων κερδίζουμενη ώρα ανάγνωσης: κυρίως (και παθι-



**«Ενέσεις»** πνευματικής εγρήγορσης, αυτό είναι το διάβασμα. Ευεργετικό και απολύτως απαραίτητο. Γ' αυτό στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται καθημερινές, έστω και σύντομες, αναγνώσεις, λέξει στη Ναταλία Γεράκη.

**«Είναι προσφορά  
η διδασκαλία, μετάδοση  
γνώσης και εμπειρίας  
που αποκτήθηκε  
επίπονα».**

σμένα) ιστορία, τα τελευταία χρόνια (με μικρά βήματα) φιλοσοφία και άλλα διαβάσματα ανάλογα με την περίοδο και τις ανάγκες. Ενέσεις πνευματικής εγρήγορσης, αυτό είναι το διάβασμα. Ευεργετικό και απολύτως απαραίτητο. Γ' αυτό στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται καθημερινές, έστω και σύντομες, αναγνώσεις.

**13.00**

Μελέτη στο φλάουτο. Προστομία για καλοκαιρινές συμπράξεις. Στη Γερμανία (ένεκα του κορωνοϊού) οι συναυλίες ακρώθατης, στην Ελλάδα όμως κάποιες θα πραγματοποιηθούν σε ανοικτούς χώρους. Πάνω στα αναδύοντα βρίσκονται στο George Crumb (Vox Balaenae), Γάνγντος Χρόντον (τραγούδια σε ποίηση T.S. Eliot), Δημήτρης Μπιτρόπουλος (Invenzioni),

Paul Taffanel (φαντασία πάνω στον Ελεύθερο Σκοπευτή του Weber). Εππέλους, ξανά δράση και αλληλεπίδραση μεταξύ μουσικών και ακροτάνων, ευόλμενο πώς δεν θα ξεφύγει από τον έλεγχο της κατάστασης. Χρειάζεται σύνεση. Τις μεσομεριανές ώρες προσπαθώ να προχωρώ και τις εκδόστητες έρευνες και τα γραφήματα. Ολοικληρώνω τώρα μια μελέτα και καταγραφή (κείμενα και ποιογράφων) για λογαριασμό του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, με συνθέτες και έργα που ακτινίζουν με τον Ελληνισμό της Αλεξανδρείας της Αιγύπτου. Και ξεκινά ν μελέτη της φιλοσοφίας και του έργου του Ιάπωνα συνθέτη Τόγι Takemitsu.

**16.00**

Οι ώρες των μαθητών/φοιτητών - μέχρι το βράδυ. Αναλόγως των μέρες διδάσκω τους φλαουτίστες στην Μουσική Ακαδημία της Στουτγάρδης, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αριό Αθηνών. Είναι προσφορή σε διδασκαλία, μετάδοση γνώσης και εμπειρίας που αποκτήθηκε επίπονα. Η

ανταπόδοση έρχεται όταν κάρη στο δόσιμο του δασκάλου κάποιοι νεότεροι καταφέρουν και καράζουν τη δική τους πορεία. Ανοίγοντάς τους δρόμο στη μουσική, τους δίνεται ένα ειστήριο για τον κόσμο, τον έσω και τον έξω. Δύοκολη πορεία, θέλει φυσιοτρόπιο, αντοχές, υπομονή, μόχθο, δεν υπόσχεται επιτυχία. Νοηματοδοτεί όμως την ύπαρξη.

**21.00**

Στο κλείσιμο της μέρας είναι οι ώρες για τους δικούς μου θρόπους. Συζήτηση, ανταλλαγή, ένα ποτήρι κρασί, φαγητό, ανάγκη για επικονίωνα, ανάγκη για αγκαλιά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ίωνα υπάρχουν περισσότερες τέτοιες στιγμές με τους που κοντινούς μου. Ενδεχομένως και μια απόδραση στη φύση.

**23.59**

«Το φως κλείνει», όπως λέει ο χαρακτηριστικά ένας φίλος. Τέλος στην υπερήφανη εργασία (για πολλά χρόνια ν μελέτη, π. χρέωνα, μια οργάνωση, όλα γίνονται μέστια στη βαθιά νύχτα). Επειτα από πολλή προσπάθεια το βιολονικό ρολόι ρυθμιστικού κείμενο, ώστε να καίριμαι πλέον τα οφέλη του πρωτούν ξυπνήματος. Και πριν κλείσουν τα μάτια, απολογισμός: πρόσφερα, έμαθα, υπήρξαν ενδιαφέροντες συλλογισμοί/υπομεμονώματα. Η μέρα τελεώνει και οι 24 ώρες δεν φτάνουν. Διαρκεί πάλι με τον χρόνο. Καθώς και διαρκείς εξισορρόπηση μεταξύ πειθαρχίας και αυτοοκεδισμού μέσα στη μέρα, επιθυμήντας να έρθουν και εποκές μη πειθαρχημένες (απελευθερώσω από τις επιθυμίες)...

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα της Ναταλίας Γεράκη περιλαμβάνει: Συναυλίες και masterclass φιλούστοι στο ίδιο οίκο της «Music Academy of Anargyrios and Korgialenos School of Spetses» (6-15 Ιουλίου, Αναργυρίους και Κοργιαλένιους Σχολή Σπετσών) / Συναυλία στο Φεστιβάλ «Διεθνές Μουσικές Ήμερες Καλαμάτας» (30 Ιουλίου, Κάστρο Καλαμάτας) / Συναυλία στο «Φεστιβάλ Παξών» (31 Αυγούστου, Λογγός Παξών).