

Σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά με πρωταγωνιστές το φλάουτο και την άρπα προσκαλούν την επόμενη Κυριακή 23/7 στις 9 μ.μ. ο Δήμος Μεσσήνης και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, στο Ανδρομονάστηρο. Η Ναταλία Γεράκη και η Σίσσυ Μακροπούλου, σολίστ με διεθνή παρουσία, θα συμπράξουν σε μια μυσταγωγική συνήχηση με ελεύθερη είσοδο που θα λάβει χώρα στον αύλειο χώρο της βυζαντινής μονής, που αναστηλώθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Πολιτισμού. Μπροστά στην κεντρική πύλη του ναού, η συνήχηση του διονυσιακού φλάουτου και της απολλώνιας άρπας θα ταξιδέψουν το κοινό σε έναν κόσμο όπου παραδόσεις ελληνικές, ισταντικές, γαλλικές,

ρουμανικές, εβραϊκές, ινδικές, συμπλέκονται με μύθους αρχαιοελληνικούς και θρήνους μανιάτικους. Η φλαστίστα Ναταλία Γεράκη και η αρπίστρια Σίσσυ Μακροπούλου, σολίστ με έδρα τη Στουτγάρδη και το Βερολίνο αντίστοιχα, έχουν μια μακρά πορεία στη διεθνή μουσική σκηνή. Τα τελευταία χρόνια δε, δραστηριοποιούνται και στην Αθήνα, προσφέροντας την τέχνη τους και στη χώρα μας. Λίγες μέρες πριν την εμφάνισή τους στην Μεσσηνία, μίλησαν στην "Ε" με αφορμή τη συναυλία «Συνήχηση», σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τη μετάβασή τους στο εξωτερικό, τα συναισθήματά τους πάνω στη σκηνή αλλά και τις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής τους.

Η ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ Η ΣΙΣΣΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ "Ε"

Δύο εξαιρετές διεθνείς μουσικοί σε μια μυσταγωγική συνήχηση στο Ανδρομονάστηρο Μεσσήνης

Συνέντευξη στον Τάσο Ανδρικόπουλο

■ Ανακαλύπτοντας από μικρή πλειά πως η μουσική θα παιξει καταλυτικό ρόλο στη ζωή σας, γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο μουσικό όργανο και όχι ίσως με κάποιο άλλο;

Ναταλία Γεράκη: Αντείλιμφτικα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φλάουτου όταν το άκουσα μέσα στην ορχήστρα, κυρίως όπως το ανέδειξαν οι Γάλλοι συνθέτες, o Debussy και o Ravel, και εκεί ένιωσα οικειότητα, άνοιξε η πόρτα της ψυχής μου. Νομίζω, δεν θα μπορούσα να παίξω πάρα πινευτό όργανο. Αν δεν ήταν το φλάουτο, θα ήταν το τρομπέτα, που επίσης νιώθω οικεία τη λειτουργία και τον χαρακτήρα της. Αγαπώ ιδιαίτερα και την άρπα, αλλά οι συνάψεις που απαιτούνται για να συντονιστούν χέρια και πόδια για το παίξμα της μου είναι πολύ σύνθετες. Μιας και δεν θα μπορούσα να παίξω λοιπόν την άρπα, αποζήτησα και έπαιξα για πολλά χρόνια με αρπίστες.

Σίσσυ Μακροπούλου: Σχεδόν κάθε φορά που με βλέπουν στο δρόμο να κουβαλάω μια άρπα μου λένε «μα καλά και συ, γιατί δε παίζει φλάουτο». Και εγώ απαντάω «άντε ντε! Δεν ξέρει». Και έτα σίναι! Μακάρι να είχα διαλέξει το φλάουτο. Άλλα οι μοίρα ήθελε να δω την άρπα σε πλήκα έντεκα επών τη στο Ωδείο. Μου άρεσε και αυτή και ο κύριος που έπαιξε. Φορούσε άστρα θυμάματα και έμοιαζε με οπτασία. Ήταν το Ζωδίος Ματούνας, ο πρώτος μου δάσκαλος, που μου έμαθε να παίξω αυτό το όργανο, που ίώμας ζυγίζει τόσο πολύ που καμιά φορά το μετανιώνεις.

■ Πόσο δημοφιλής είναι η άρπα στις ευρωπαϊκές χώρες και πόσο στην Ελλάδα;

Σ. M.: Η άρπα δεν είναι δημοφιλής στη χώρα μας. Και αυτό ίσως γιατί δεν είχε ποτέ κανένα ρόλο στην παραδοσιακή μουσική. Αυτό δεν ισχεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης (π.χ. Γερμανία, Αγγλία), στη συνέχεια σήμεραν από τον χάρτη μαζί με πολλά άλλα στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και σέκυπτε.

■ Τι είναι αυτό που κάνει το φλάουτο και την άρπα να ξεχωρίζουν μέσα σε ένα μουσικό σύνολο;

N. G.: Τα ποχορύματα και πάλι τα ποχορύματα! Ο ευελικτός χαρακτήρας. Μπορεί να τραγουδά, να θρηνεί, να χορεύει, κυρίως να ρέει, να δημιουργεί την αίσθηση του νερού μέσα σε ένα σύνολο.



■ Μ.: Η άρπα είναι ίσως σαν το καρύκευμα στο φαγητό. Αν λείπει, δεν πειράζει... θα χορτάσουμε. Άλλα αν είναι εκεί, θα το υμόμαστε.

■ Φύγατε στο εξωτερικό για να συνεχίσετε τη μουσική σε μικρή σχετικά πλικά. Πώς βιώσατε αυτή τη μετάβαση;

■ Μ.: Η μετάβαση από ένα ελληνικό ωδείο σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο βίωνται συνήθως ως ένα μεγάλο σοκ. Εκεί τα αριστεία δίνονται μετά από πραγματική δουλειά, άντας ένα τυχόρι αντίφραση σε σχέση με τις εύκολες κολακείς των ελληνικών ωδείων. Ωστόσο μόνο ευγνώμων μπορεί να είναι κάποιος γι' αυτό. Σου μαδίνει να παλεύεις για ό,τι επιθυμείς. Η ανταμοιβή της κοπιώδων επιτυχίας είναι γλυκιά και θωρακίζει τον άνθρωπο.

■ Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο παιδί που θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής;

■ Ν. G.: Να τη βιώσει ως μέσο για να γνωρίσει τον εαυτό του, το δυνατότερό του, ως μέσο για συγκινήσει, να επικοινωνήσει, να νομιμοτοποιήσει την κάθε μέρα του. Και να χτίζει με υπομονή. Είναι ένας δύσκολος δρόμος που πρέπει να ξαναβρίσκω μια μήτρα. Το Ανδρομονάστηρο το γνώρισα πέρα και θαύμασα τους δάκους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν και τη λειτουργία του, όλους, από τους φιλόπιστους φύλακες μέχρι τους έμπτευσους, με αισθήμα ευθύνης αρχαιολόγους. Τότε είχα σκέψει: «Αυτή είναι η Ελλάδα έτσι όπως θα μπορούσε και τις άξει να είναι. Φροντισμένη». Στη συνέχεια προέκυψε η πρόσληψη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για αυτή τη συναυλία, που επομέσαμε επίσης με μεγάλη φροντίδα από κοινού με την ΕΦΑ Μεσσηνίας, τον Δήμο Μεσσηνίας και το φορέα ΚΑΛΟ. «Φάση» που έχει αναλάβει την παραγωγή. Τι άλλο παρά τεράστια χαρά και προσμονή να νιώσουμε για αυτό που πρόκειται να γίνωσμε στις 23 Ιουλίου.

■ Πώς αισθάνεστε που θα δώσετε συναυλία σε μία ιστορική τοποθεσία της Μεσσηνίας;

■ Ν. G.: Τρέφω βαθιά αγάπη για τη Μεσσηνία. Αυτός ο τόπος είναι ευλογία. Πρωτοφέρα για ένα σεμινάριο φλάουτου στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας πριν πολλά χρόνια. Είχαμε τότε κάνει και μια παρουσίαση στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσηνίας και έτσι δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω εξαρχής τον τόπο μέσα από την πιο όμορφη συνθήκη. Εκτότε κάθε φορά που επιπτέρωνται στη σκηνή της δράσης, θα καταλαγάσσει. Και αυτό το μοιρασμό μετά τη συναυλία, ποτέ θα μιλήσουμε, γελάσουμε, ανταλλάξουμε ενέργεια ερμηνεύεταις και κοινωνοί ακροατές, είναι το

δεύτερο και απολύτως απαραίτητο μέρος του δίπτυχου δρώμενο - «μεταδρώμενο».

■ Σ. M.: Εχω πάντα αρκετό άγχος πριν από τη συναυλία. Τα πρώτα λεπτά πάνω στη σκηνή είναι κάπως βασανιστικά, ένας συνδυασμός σωματικού και ψυχικού πόνου. Όμως πάντα γίνεται κάπια μαγικό στη μέση και όλα αντιστρέφονται. Κάπια που φαντάζομαι ότι είναι η ευδαιμονία. Ένα υπερκόσμιο φαινόμενο, για το οποίο υπομένει κανείς κάθε φύση.

■ Αν είχατε να επιλέξετε τις σημαντικότερες στιγμές της διαδρομής σας ποτέ θα πήταν αυτές: Θυμάστε κάπια που σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο;

■ Σ. M.: Οταν ήμουν είκοσι χρόνων, είχα πάρει μέρος σε ένα σεμινάριο αυτοσχεδιασμού των Αντώνι Ανισέγκου και Chris Dahlgren στο «Μουσικό Χωρίο» του Πλαίσιου. Έως τότε δεν είχα καμία εμπειρία με τον αυτοσχεδιασμό. Κάποια στιγμή μας ζήτησαν να παίξουμε ο καθένας μόνος του κάπια αυτοσχεδιαστικό για τρία λεπτά. Πάγωσα. Για έναν κλασικό μουσικό, το να παίξεις χωρίς παρτιτούρες, είναι σαν να σου ζητούν να μιλήσεις μια γένιλοτα που δεν γνωρίζεις. Όταν ξεπέρασα τα πρώτα δευτερόλεπτα της σκοτοδίνης, ένιωσα για πρώτη φορά μουσικός. Ο αυτοσχεδιασμός σου μαδίνει να ακούς πρώτα τη συναυλία και μετά να παίξεις. Να σέβεσαι το περιβάλλον σου, να διορθώνεις τα λάθη σου και να είσαι πάντα ταπεινός. Γιατί δεν έχεις ποτέ τη σου επιφύλασσει το σώμα.

■ Ν. G.: Είναι πάντα οι συναυλίες που με κάνουν να νιώθω ποιό έντονο τον κοινωνικό ρόλο της μουσικής, τη δύναμη της να διεσδύει και να τρέφει την ψυχή, να αποστολεί το κοινό από τη δύσκολη καθημερινότητα, από τα αδειάδα, σε κάποιους να δίνει και τη διέδοση. Θυμάμαι πάντα ποιό έντονο τον κοινωνικό ρόλο της μουσικής, τη δύναμη της να διεσδύει και να τρέφει την ψυχή, να αποστολεί το κοινό από τη δύσκολη καθημερινότητα, από τα αδειάδα, σε κάποιους να δίνει και τη διέδοση. Θυμάμαι πάντα τη σημερινή στη Γερμανία, εκεί όπου μια αίθουσα εκδηλώσεων με πάνω από πεντάδες αναπόσταστο κομμάτι της θεραπείας. Θυμάμαι επίσης τη σειρά της θεραπείας που πραγματοποιήθηκε στη Νότιο Αμερική και Αφρική, όπου ο ρόλος της μουσικής είναι επίσης ιδιαίτερος και το κοινό εκδηλώνεται πιο άμεσα.

■ Το ρεσιτάλ σας το κοινό θα απολαύσει φλάουτο και άρπα μαζί. Μιλάτε μας για αυτό το συνδυασμό...

■ Ν. G.: Είναι ένας από τους πιο υμαστόσιους μαγικούς πηγητικούς συνδυασμούς. Και το ρεπερτόριο είναι ευρύ. Οι συνθέτες αγάπησαν το φλάουτο με την άρπα, γράφοντας έργα. Ο Μότσαρτ έγραψε ολόκληρο κοντέρτο για φλάουτο και άρπα. Και οι Γάλλοι ψηφιοποιήστες απογείωσαν το συνδυασμό. Έχουν υιοθετήσει τα δύο όργανα, καταρχάς στα ντεμπούτα. Το φλάουτο είναι στην πρώτη γραμμή του σταθμών με την άρπα, παρά με το πάνω.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της παράστασης στο eleftheriaonline.gr